



Stadsdorp Buurt 7

Nieuwsbrief 14 - juni 2015

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- [Van het Bestuur](#)
- [Koffie-inloop](#)
- [Helpen met Engels](#)
- [Buurtborrel](#)
- [De Volgende Stap – een verslag](#)
- [Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten](#)
- [Hulpvragen](#)
- [Buurtnieuws](#)

Beste Stadsdorpers,

Van het Bestuur

De zomer en het weer beginnen langzaam met elkaar in overeenstemming te komen. Dat betekent ook “tijd voor een pauze”. Mensen beginnen op vakantie te gaan. Zelfs de stadsdorptelefoon gaat eventjes op vakantie en wel van 25 juni t/m 10 juli. Maar dat wil niet zeggen dat u ons helemaal zult moeten missen deze zomer, want StadsdorpBuurt7 gaat bij de Westerkerk op de koffie. U leest er onderstaand alles over, maar schrijf het in uw agenda. En u kunt ook elkaar tegen komen op de buurtborrel op de laatste maandag van de maand, die gaat ook gewoon door.

Wij wensen u allemaal een fijne zomer. Maar wie weet komen we elkaar ondertussen tegen op de koffie-inloop, of in de supermarkt of op straat, of bij de buurtborrel ... en anders tot na de zomer!

Koffie-inloop in de Westerkerk voor StadsdorpBuurt7

We gaan bij de Westerkerk op de koffie!

Data: donderdagmorgen 2, 16, 23 en 30 juli (**niet** op 9 juli) en 6, 13, 20 en 27 augustus

Tijd: van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: grote zaal van het Prinsenhuis van de Westerkerk



In de maanden **juli** en **augustus** gaan we op de koffie bij de Westerkerk. We zijn welkom op de **donderdagochtenden** tussen 10 uur en 12 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en wellicht mooie plannen voor ons Stadsdorp te smeden! Er zijn ook altijd stadsdorpers aanwezig om u op te vangen en dat praatje met u te houden. We gaan koffie drinken in de grote zaal van het Prinsenhuis van de Westerkerk. (Dat is de zaal aan de zijkant van de kerk, waar in maart de ALV plaatsvond). U kunt naar binnen via de hoofddeur van de Westerkerk; dan slaat u linksaf, niet naar de koffiecokner die in

Agenda

29 juni	▶ Buurtborrel
2 juli	▶ Koffie-inloop Westerkerk
16 juli	▶ Koffie-inloop Westerkerk
19 juli	▶ Wandelen
23 juli	▶ Koffie-inloop Westerkerk
27 juli	▶ Buurtborrel
30 juli	▶ Koffie-inloop Westerkerk
6 augustus	▶ Koffie-inloop Westerkerk
13 augustus	▶ Koffie-inloop Westerkerk
20 augustus	▶ Koffie-inloop Westerkerk
27 augustus	▶ Koffie-inloop Westerkerk
31 augustus	▶ Buurtborrel



de kerk staat, maar u loopt door, gaat het trapje af en dan komt u in het Prinsenhuis (daar zijn ook de toiletten).



De catering wordt verzorgd door vrijwilligers van [Stichting Philadelphia](#). Voor de koffie wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd, houdt u daar alvast rekening mee? De opbrengst hiervan komt ten goede aan de restauratie van de Westerkerk.

Helpen met Engels

'Is er niet een Stadsdorper die onze Philadelphia medewerkers een beetje kan helpen met hun Engels?' De vraag kwam spontaan op tijdens een van onze contacten met de Westerkerk en al even spontaan vonden we iemand bereid de uitdaging aan te gaan. De medewerkers die via de Stichting Philadelphia werkzaam zijn in de Westerkerk helpen bij het ontvangen van bezoekers, doorgaans toeristen, en wilden zich daarom wat beter kunnen redden in het Engels. Anneke van de Meene coachte de afgelopen maanden twee deelnemers die al een aardige basiskennis hadden en twee beginners. 'Wat mij prettig verraste was de gretigheid waarmee de deelnemers aan de bijeenkomsten deelnemen', vertelde Anneke. 'Ze willen graag nieuwe woorden en zinnen leren en dragen zelf ook onderwerpen aan: Hoe zeg ik in het Engels of Frans?'



Met de twee gevorderde "pupillen" heeft Anneke inmiddels alle situaties die zich in de Westerkerk voordoen uitgebreid geoefend. Op zoek naar een nieuwe uitdaging is het "helpen met Engels" op verzoek van deze deelnemers inmiddels veranderd in "helpen met Frans".

Buurtborrel

De Buurtborrel wordt op de laatste maandag van de maand gehouden. In juni is dat op **29 juni**, in juli op **27 juli** en in augustus op **31 augustus**.



Ontmoet elkaar bij de buurtborrel

Op **29 juni, 27 juli en 31 augustus** tussen 17.00 en 19.00 uur.

Bij **Wannemakers!**, Singel 210

De Volgende Stap – een verslag

Op 4 juni opende de Westerkerk weer haar deuren voor een buurtbijeenkomst van ons Stadsdorp. Uit het welkomstwoord van Ina Wilbrink bleek al dat in het motto "De volgende stap" eigenlijk twee doelen verpakt waren: samen de richting bepalen waarin ons dorp zich verder gaat ontwikkelen en uitbreiding van de groep Stadsdorpers die zich daar actief voor wil inzetten.

In een mini-workshop volgens de Labanmethode door acteur Guy Sonnen konden de deelnemers het in beweging alvast letterlijk beoefenen. Het door de werkgroep Thuis in de Buurt voorbereide "stadsdorpspel" met vragen over zaken die spelen in eigen directe omgeving en thema's en prioriteiten in ons totale Stadsdorp maakte vervolgens ook de tongen los. Eerst in de tevoren ingedeelde discussiegroepjes en daarna via hun woordvoerders bij de plenaire rapportage. Gecomprimeerd in steekwoorden besloeg de oogst nog steeds vijf dichtbeschreven flap-overvellen!

Wat betreft de beleving van de directe omgeving kwamen duidelijke verschillen naar voren. Zo is de mate van het burenccontact in Buurt7 heel wisselend – de ene straat kent straatborrels en feesten, in de andere kent men elkaar helemaal niet. Aan de grachten is het contact met de overburen sowieso al afstandelijker. Ook in de mate van ergernis over rondzwervend straatvuil, bierfietsen en andere toeristische overlast verschilt van straat tot straat of per deel ervan.





Zodra het gaat over ons Stadsdorp als geheel zijn de aangedragen thema's en prioriteiten echter opvallend eensluidend. Bovenaan de wensenlijst staat een **ontmoetingsuimte** waar eventueel ook activiteiten kunnen plaats vinden. Op termijn is de hoop gevestigd op de herbestemming van het PC Hoofthuis, waar [StadOnderDak](#) (zie ook onder "buurtnieuws") zich voor inzet en ook op de ruimte onder de Torensluit – in de wandeling ook wel Multatulibrug. Maar op de korte termijn kunnen we in elk geval op de donderdagochtend in het Prinsenhuis bij de Westerkerk op de koffie. Vastgesteld wordt verder dat de activiteitengroepen goed lopen, maar niet iedereen heeft behoefte aan de kleinschaligheid daarvan. Daarnaast moeten we ook andere manieren blijven zoeken om de betrokkenheid tussen buurtbewoners en Stadsdorp te vergroten.

Tweede thema is het zetten van de volgende stap op het gebied van het **bieden en krijgen van zorg**. Hoe faciliteren we hulpvragen? Moeten we het misschien zoeken in een persoonlijke koppeling via een contactpersoon?

Ander belangrijk thema blijft de impact van de alsmaar toenemende **toeristische drukte** in onze buurt. Niet alleen in de zin van overlast van bierfietsen, AirBenB en andere shortstay vormen, maar vooral ook het ondermijnend effect op de sociale cohesie in onze buurt.

We gaan na de zomer aan de slag, zowaar ook met een inmiddels wat versterkt werkgroepje, om te kijken hoe we verder gaan en wat het thema van onze volgende bijeenkomst zal worden.

Doordat het allemaal heel geanimeerd was, liep het programma helaas alweer uit, maar we hebben op straat nog lang staan napraten en zijn blij met de mogelijkheid om de gesprekken in de zomermaanden te kunnen voortzetten tijdens de donderdagse koffie-inloop in de Wester!

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten

- *Wij bewegen*

Zondag **19 juli** wordt er weer gewandeld. Het wordt een kleine Abcoude route, langs de riviertjes de Winkel, Angstel en Gein. De groep begint aardig groot te worden en we moeten gaan bedenken hoe we dit gaan aanpakken. Voorlopig is er afgesproken dat als er meer dan 10 mensen mee willen wandelen, we een tweede groep maken die dezelfde route gaat lopen, maar dan de zondag erop.

Laat u dus niet tegenhouden. Wilt u meelopen en staat u nog niet op de lijst? Neem dan contact op met winnubst@kpnmail.nl.

Zondag 14 juni was er geen zon, maar de busrit naar en de wandeling op Marken gaf prachtige, beetje wazige, uitzichten over ons lage waterland. Het is vakantietijd dus het wandelgroepje was deze keer klein (4 mensen). We begonnen vanaf het busstation langs die mooie karakteristieke huizen met een bovenkant van hout, steeds mooi donkergroen geschilderd, naar het kleurrijke haventje. Het dorp was nog in volle rust, toch lukte het om koffie met taart te bemachtigen. Veel mussen bleken ook wel wat taart te lusten.



Vervolgens liepen we het korte rondje van 6 km over de dijk, een rustig fietspad, langs de vuurtoren en steeds langs het IJsselmeer. Deze keer minder bloemen dan in het Twiske maar des te meer eenden, ganzen, futen en in de weilanden zelfs een zwart schaap. Aan het eind hadden we mazzel, dat we slechts een paar minuten op de bus hoefden te wachten. We gaan Marken later nog eens herhalen.

- *Cultuurburen*

Wil je ook wel eens naar de film of de schouwburg of naar iets interessants waarover je in de krant hebt gelezen? Maar heb je geen zin om alleen te gaan? Laat dit weten aan Hennie Potman (henniepotman@hotmail.com).



Op 12 juni gingen enkele Stadsdorpers naar Felix Merites naar een speciale editie van de *Seksistische Talkshow* van Weijers en Saarloos in het kader van het Holland Festival. De naam *Seksistische Talkshow* bleek verwarrend en aanleiding te geven tot verkeerde verwachtingen. Het ging niet over de geschiedenis van de vrouwenbeweging, maar het tweetal interviewde Christiane Jatahy, Braziliaanse theatermaker, en Cigdem Yuksel, fotografe, over hun werk, visie en ambities. Het waren interessante interviews die tot nadenken stemden.

Op 26 mei gingen drie Cultuurburen naar de alomtgeprezen *Angels in America* van Toneelgroep Oostpool in Frascati. En het is terecht dat deze uitvoering zo geprezen wordt. Het onderwerp, aids, lijkt wat gedateerd, maar het wordt naar een breder verband getrokken en dan is het wel weer van toepassing op deze tijd. Ze maakten gebruik van een simpel decor van spiegels en zand en dat werkte goed, zo werd je zelf onderdeel van de uitvoering. En de acteurs waren geweldig. Als u er nog heen kunt, doen... het is de moeite waard.

- *De Leeskring*

Contact: wilbrink@xs4all.nl

De Leeskring sloot het seizoen 2014/15 af met twee geanimeerde bijeenkomsten. De eerste was een lezing voor Stadsdorpers door Klaartje Groot, conservator van het Multatulihuis. Multatuli leeft in ons collectieve geheugen vooral voort als scherp criticus van de koloniale verhoudingen in het toenmalig Nederlands Indië. Maar ook op andere gebieden had hij verrassend moderne ideeën, die hij bovendien op een heel moderne manier onder woorden bracht. Dat geldt zeker ook voor zijn opvattingen over de positie van de vrouw, zoals verwoord in de parabel Thugater, het verhaal over het meisje dat zo goed kon melken, dat haar broers niet wilden dat ze ging leren. Ongeletterd zou ze braaf de koeien blijven melken en zo haar broers de vrijheid bieden om de wijde wereld in te trekken. Feministen zoals Wilhelmina Drucker vonden het zo'n aansprekend beeld, dat ze de parabel op bijeenkomsten van vrouwenclubs veelvuldig voordroegen. Op zich leefden vooruitstrevende ideeën over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen ook in ons land al in de achttiende eeuw, maar ze werden nog niet eerder zo welsprekend onder woorden gebracht. Van die welsprekendheid valt overigens ook voor hedendaagse redenaars nog veel te leren! Zie het aardige boekje *Spreken als Max Havelaar* (verkrijgbaar in het Multatulihuis).



De tweede activiteit van de leeskring was de bespreking van inmiddels alweer het vijfde boek in de serie 'buurtgerelateerde literatuur'. Vanuit het negentiende-eeuwse Amsterdam van de grondlegger van het Heineken concern, wiens biografie we de vorige keer bespraken, gingen we nog drie eeuwen verder terug naar *Amsterdam in 1597*. Het boek volgt van maand voor maand de wederwaardigheden van Cornelis Claesz, boekverkoper en uitgever op Damrak 36, maar tussendoor komen de meest uiteenlopende aspecten van het dagelijks leven aan bod, variërend van weersgesteldheid en stankoverlast, tot huizenbouw, migratie of gevangeniswezen. De veelheid aan informatie vanuit verschillende invalshoeken is aanvankelijk even wennen, maar door de knappe compositie was het voor alle kringleden een fascinerende onderdompeling in het dagelijks leven van onze verre voorouders. Indruk maakten enerzijds de ondernemingszin en de onstilbare honger naar nieuwe kennis, maar anderzijds ook het voortdurend zoeken van de stadsbestuurders naar wegen om het samenleven in de uit haar voegen barstende stad in goede banen te leiden. Door strenge regelgeving en forse straffen bij overtreding, maar ook door 'mediation' bij huwelijks twisten en het gedoogbeleid tegenover religieuze minderheden.



Na de zomerstop gaan we in augustus verder met *De joodse cel*, een van de Fantastische Vertellingen van Ferdinand Bordewijk, alweer een oudbuurtgenoot. Het boek zelf is niet meer in de handel, maar wordt door



Ina Schermer-Vermeer uitvoerig besproken in *Langs gevelstenen, sloppen en paleizen, het Amsterdam van Bordewijk* (<http://www.lubberhuizen.nl/langs-gevelstenen-sloppen-en-paleizen>).

En verder hebben zich voor de leeskring onlangs twee nieuwe meelezers gemeld; met acht leden hebben we nu wel de maximale omvang voor huiskamerbijeenkomsten bereikt. Nieuwe leden zijn dus niet meer welkom, maar het opzetten van een nieuwe kring kunnen we van harte aanbevelen!

- *Dineren uit en thuis*

Op **donderdag 9 juli** wordt er gegeten bij *De Gaper*, het eetcafé op de hoek Prinsenstraat/Prinsengracht. Wilt u mee-eten, neem dan even contact op met Elisabeth Bracht, lemgo@xs4all.nl, om te kijken of dat mogelijk is.

Op dinsdag 2 juni werd gegeten in het Koepelcafé, Kattengat 1. Na de vorige positieve ervaringen waren we benieuwd naar dit restaurant en dat viel niet mee. De reservering was niet doorgekomen en het eten viel erg tegen. Nauwelijks aangemaakte en opgemaakte porties, kleine porties en dure porties. Het lag zeker niet aan de bediening die het ons naar de zin wilde maken, maar de kok had zeker zijn dag niet, of is het structureel? Ook bij Iens.nl komen ze er niet al te best van af. Misschien toch maar eens naar een andere kok uitkijken, want hier komen we niet nog eens. En dan is het leuk om met een groep mensen uit eten te gaan, want het was wel gezellig.

- *Heel Buurt 7 aan de klaverjas!*

Elke maandagmiddag klaverjassen vijf staddorpers beurtelings bij iemand thuis, met thee, koek en chocola op tafel en veel gepraat over de buurt.

Aanmelden bij jolandecoelho@hotmail.com of bij Lantingahl@live.nl.

Hulpvragen

Ik heb drie fietsendragers te koop voor achterop een auto. 1 fietsendrager is een officiële van de ANWB en de anderen zijn eenvoudiger. Ook heb ik een grote schilderijlijst te koop. Honderd euro voor dit alles is wat ik vraag. Men kan mij bellen of e-mailen 06-46 61 03 80 of hdetiger@xs4all.nl. Hennie Detiger

Wilt u meehelpen met het zoeken naar een geschikte locatie voor activiteiten van StadsdorpBuurt7? Neem dan contact op via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de stadsdorp telefoon: 06-46 25 64 12. We zouden graag een vaste stek krijgen waar we ons thuis voelen en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Buurtnieuws

Praat met de burgemeester

Burgemeester Van der Laan komt naar het Centrum. Is er een vraag die u graag aan hem wilt stellen? Of wilt u hem gewoon een keer ontmoeten? Kom dan naar 'Praat met de burgemeester'. Er is geen agenda, u bepaalt waar het over gaat.

Meld u van tevoren aan via het formulier dat u kunt vinden op https://www.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/item_224301/bestuur/praat-burgemeester/.

Datum: **vrijdag 19 juni 2015**

Tijdstip: 16.00 tot 17.15 uur (inloop start om 15.45)

Locatie: Doopsgezinde Singelkerk - Singel 452 (nabij Odeon)



Programma Wijkcentrum D'Oude Stadt

Het Wijkcentrum, Nieuwe Doelenstraat 55, is elke eerste maandag van de maand de plek voor 'Buurtenoverleg'. In juni werd het onderwerp 'Verkeer en Vervoer' besproken. Het is de bedoeling om op **7 september** een symposium te organiseren over leefbaarheid, milieuvervuiling, verkeer en vervoer. Hierover zal een debat gevoerd worden met de wethouders Choho en Litjens, die hiervoor uitgenodigd zijn om de nota's en plannen toe te lichten, die voor de inspraak zijn vrij gegeven. U bent allemaal van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie: <http://www.oudestadt.nl/>.

StadOnderDak



In 2014 is een enthousiaste groep buurtbewoners en experts gestart met de Coöperatieve Vereniging "StadOnderDak". Doelstelling is het op termijn leeg komende gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan Singel en Spuistraat, het P.C. Hoofthuis, een nieuwe bestemming te geven. Uitgangspunten voor de nieuwe invulling van het gebouw zijn: Wonen, werken, zorgen, leren en recreëren voor en door verschillende generaties in één gebouw. Met zoveel mogelijk een maatschappelijke invulling, meerwaarde voor de buurt, duurzaamheid en veel groen in het gebouw. Sinds de start is er veel werk verzet. Er zijn gesprekken gevoerd met politici, buurtbewoners, ontwikkelaars, architecten, en vertegenwoordigers van woningbouwcoöperaties, zorgverzekeringen en andere mogelijke partners en financiers. Zonder uitzondering reageren allen positief en krijgen we ondersteuning aangeboden. Bouwkundigen en architecten werken ondertussen de ideeën uit.

Als u denkt als expert een nuttige bijdrage te kunnen leveren of als u lid wilt worden van de Vereniging, stuurt u dan een bericht aan amsterdameren@xs4all. Voor meer informatie kijkt u op <http://www.stadonderdak.info>.

Enquête

Wij kregen een verzoek om een enquête door te geven. Zie onderstaand.

'BeBright is momenteel bezig met een onderzoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden in de zorg. We zien een sterke opkomst van (lokale) initiatieven die ten doel hebben om de zorg en welzijn in de omgeving te verbeteren. We onderzoeken de aspecten en waarden die ten grondslag liggen aan het succes van zulke initiatieven, en hoe deze kunnen worden ingezet in de zorg van de toekomst.

Als betrokkene bij een dergelijk initiatief willen we u vragen om deze enquête in te vullen, zodat wij meer inzicht verkrijgen in de werkwijze van dergelijke initiatieven en de waarde die daarmee gecreëerd wordt. Volg deze link (<https://nl.surveymonkey.com/s/RLTTH6R>) om deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst kost slechts 15 minuten van uw tijd en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Bij voorbaat dank voor uw deelname!'

VVAB

Kent u de VVAB? Nee? Kent u dan wel de *Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad*? Het is een zeer actieve vereniging met oog voor alles wat er leeft binnen de Amsterdamse binnenstad. Zij organiseerde o.a. op 8 juni een discussiebijeenkomst over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Hoe we de steeds drukker wordende binnenstad aantrekkelijk en leefbaar kunnen houden voor iedereen. Wilt u meer weten over toekomstige activiteiten? Ga dan naar <http://www.amsterdamsebinnenstad.nl>.



Zorgen voor morgen

Debatavond: Waar moet het heen met de ouderenzorg?

De ouderenzorg. Niet direct een onderwerp waarmee je volle zalen trekt. Mensen die gebruikmaken van de ouderenzorg, hebben vaak het gevoel er toch geen invloed op te hebben. Mensen voor wie 'de oude dag' nog ver weg voelt, denken er liever niet over na. Mensen die in de ouderenzorg werken, hebben hun handen al vol aan alle veranderingen die dit jaar zijn ingezet.

Toch vragen wij jou om **maandag 29 juni** te komen naar onze debatavond *Zorgen voor Morgen*. Juist omdat we dit jaar samen het verschil kunnen maken. De ouderenzorg maakt namelijk een grote verandering door: enerzijds wordt er fors bezuinigd en is er minder zorgbudget beschikbaar, anderzijds is het een tijd van innovatie en nieuwe samenwerkingen.

We discussiëren met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen en jongeren over hoe de ouderenzorg eruit moet zien. Vandaag én in de toekomst.

Dus kom naar *Zorgen voor Morgen* op **maandag 29 juni** in de Centrale Bibliotheek Amsterdam om innovatieve visies op de ouderenzorg te horen en mee te praten over hoe we de ouderenzorg samen gaan vormgeven. Meer informatie: <http://senioren-magazine.nl/debatavond-ouderenzorg-zorgen-voor-morgen/>

Stof tot nadenken voor de zomermaanden...

<http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/mantelzorg-en-ict-Digitale-marktplaatsen-zorg-ondersteuning.html>



Rollen in het Olympisch Stadion

Doe mee met de rollatorloop 2015! Op **woensdag 9 september** wordt in het Olympisch Stadion een Rollatorloop gehouden. Maar tijdens de zomermaanden wordt hier voor geïmproviseerd. De Rollatorloop is speciaal in het leven geroepen om elkaar op te peppen in beweging te blijven. De Rollatorloop is een initiatief o.a. van Buurtzorg Amsterdam. Voor opgave en informatie: www.rollatorloop.nl.

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt?

Dat kan, maar het moet iets met StadsdorpBuurt7 of de doelgroep ervan te maken hebben, georganiseerd worden door buurtbewoners of in het gebied van Buurt 7 plaats vinden. Dus er moet wel een link zijn met StadsdorpBuurt7, ook al houden we ons niet heel erg strak aan onze grenzen.

Stopt u de Nieuwsbrief even bij uw burens of geen-email hebbende vrienden of bekenden in de bus?

Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen? Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl en uw vraag wordt opgenomen in onze nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 – 46 25 64 12.