

Literaire Reisboekhandel Evenaar zou graag een tweede leesclub starten, voornamelijk gericht op het lezen van biografische en autobiografische boeken. Het liefst boeken die aanschuiven tegen onze specialisatie maar dat is niet persé noodzakelijk. Verhalen die zich onderscheiden van de bekentenisliteratuur omdat ze in een breed verband worden geplaatst. Het land van herkomst of het nieuwe vaderland spelen een belangrijke rol evenals historische ontwikkelingen of een familiegeschiedenis in generaties. De eerste bijeenkomst maken we een keuze. Hieronder een kleine greep uit ontelbaar veel mogelijkheden:

- Schrijver biografieën zoals van Wim Hazeu over Slauerhoff of Kees Ruys over Aya Zikken,
- Historische biografieën als *Fansi's Stille, een Surinaamse grootmoeder en de slavernij* van Tessa Leuwsha of *Pelgrim. Leven en reizen van wetenschapper, avonturier en spion Snouck Hugronje* van Philip Dröge.
- In-de-voetsporen-van biografieën zoals *Het brilletje van Tsjechov* waarin Michel Krielaars Anton Tsjechov achterna reist.
- Autobiografieën als *Terug naar Neerpelt* van Lieve Joris, *De ondraaglijke blankheid van het bestaan. Een bewogen leven in het land van Mandela* van Marianne Tham, of *Mijn kleine waanzin* van Jan Brokken.

Ieder keer zullen we vragen bespreken als: Vind je deze biografie inspirerend en waarom? Zijn er raakpunten met onze tijd en onze eigen levens/omgeving? Geeft het boek nieuwe inzichten? Kijk je na het lezen anders tegen de hoofdpersoon en zijn tijd/omgeving aan?

Wie weet vinden we een schrijver bereid om over het schrijven van zijn biografie te komen vertellen....

De eerste bijeenkomst zal op dinsdag 15 januari 2019 zijn. Daarna volgen bijeenkomsten op een vaste avond (dinsdag of donderdag), éénmaal in de twee of drie maanden. Minimum aantal deelnemers vijf, maximaal zes!

Geef je op per mail: [info@evenaar.net](mailto:info@evenaar.net) of per telefoon: 6246289 of kom langs: Reisboekhandel Evenaar, Korsjespoortsteeg 2/hoek Singel 82