



StadsdorpBuurt7

Nieuwsbrief 27 - november 2016

Inhoud nieuwsbrief

- Henny Brouwer, oprichter StadsdorpBuurt7
- Initiator Nieuwsbrief, Ella Kruzinga
- Buurtborrel en koffie-inloop
- Rondleiding Dominicuskerk 15 november
- Verslag Mobiliteit Symposium
- Met burens borrelen en eten
- Groepsactiviteiten StadsdorpBuurt7
- Ander (buurt)nieuws...

Henny Brouwer, oprichter StadsdorpBuurt7

Henny is overleden. We wisten dat ze ernstig ziek was. Toch schrik je van de onvermijdelijke maar nog niet verwachte mededeling.

Henny Brouwer was de initiator van ons Stadsdorp. Geïnspireerd door de ervaringen in Amsterdam Zuid zorgde zij voor een juridische en financiële basis van StadsdorpBuurt7 en werkte aan uitbreiding van het aantal actieve bewoners, om het draagvlak te vergroten.

In heel stadsdorp koesteren we onze herinneringen aan haar. De leeskring zal niet licht vergeten hoe Henny, als dochter van de melkboer geboren en getogen op Bickerseiland,

AGENDA

10 november	▶ Koffie-inloop
15 november	▶ Dominicuskerk
28 november	▶ Buurtborrel
8 december	▶ Koffie-inloop
2 januari	▶ Nieuwjaarsborrel!

schrijver Philip Snijder in zijn boek over deze buurt, betrapte op zijn dichterlijke vrijheid over de plaats van de groentewinkel.



We zijn Henny zeer dankbaar voor alles wat zij voor StadsdorpBuurt7 deed. Door haar gedreven en ook zakelijke benadering kunnen wij nu verder met ons levendige Stadsdorp, maar zullen Henny en haar nuchtere Amsterdamse humor heel erg missen.

Onze gedachten gaan daarbij ook uit naar haar man Walther en verdere familie.

De Buurtkrant van december wijdt een In Memoriam aan Henny Brouwer

Initiator nieuwsbrief

Juni 2014. Plotseling ontvingen leden van StadsdorpBuurt7 een nieuwsbrief. Daarna verschenen ze met vaste regelmaat en inmiddels zijn we nummer 26 gepasseerd.



Nu de maker van deze stroom nieuwsbrieven sinds kort verhuisd is naar een op Piet Mondriaan geïnspireerde woonboot gelegen buiten onze buurt en onze nieuwsbrief wordt voortgezet door iemand anders, is het tijd om ons

woord van dank laten horen aan **Ella Kruzinga** voor haar twee en een half jaar nieuwsbrief schrijven.

Geleidelijk draag je al je vrijwillige taken die meer omvatten dan alleen nieuwsbrief schrijven, aan anderen over. Tot onze vreugde blijf je je nog wel ontfermen over de website Henny Brouwer sloeg de eerste palen in de grond voor onze StadsdorpBuurt7 en daarop legde jij het stevige fundament waarop wij nu voortbouwen.

Ella, ontzettend bedankt voor de rustige, plezierige manier waarop je dit voor ons deed! We willen jou met Peter blijven zien bij de koffie, de borrel, uit eten, de wandeling... zo ver ligt die woonboot van jullie immers niet

Buurtborrel

De buurtborrel is op de laatste maandag van de maand. Voor wie wil blijven eten: er is een dagmenu voor €16,50 en tot nu toe is het eten erg lekker.



Ontmoet elkaar op **maandag 28 november** tussen 17.00 en 19.00 uur.
Bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,
hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg.

Noteer alvast: de buurtborrel van maandag 26 december (tweede kerstdag) gaat niet door, daarvoor in de plaats is op **maandag 2 januari 2017 een Nieuwjaarsborrel**.

Koffie-inloop

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is op **donderdag 10 november** (de tweede donderdag van de maand) vanaf half 11 tot 12 uur bij café Heegeraad, Noordermarkt 34.



Mocht u niet alleen willen of kunnen komen, laat dit dan even weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de Stadsdorptelefoon 06 – 46 25 64 12, dan komt iemand u ophalen.

RONDLEIDING in de DOMINICUSKERK
op 15 november van 17.00-19.00 uur
Aanbellen bij de pastorie (dus niet via de kerkingang!)

Midden in onze buurt staat de imponerende [Dominicuskerk](#). In de Spuistraat. U bent er vast wel eens langs gelopen. Op 15 november heeft u gelegenheid om de binnenkant van deze rijkversierde neogotische kerk te bekijken en naar verhalen over dit gebouw te luisteren.

De kerk is als rooms-katholieke Parochiekerk van Sint-Dominicus door Pierre Cuypers gebouwd en werd bediend door de Dominicanen. Thans maakt het gebouw geen deel meer uit van de Katholieke Kerk, maar wordt gebruikt door de Dominicusgemeente. Het programma is als volgt:



16.45 uur **Inloop met koffie en thee**
17.00 uur **Rondleiding kerk**
18.00 uur **Borrel**
19.00 uur **Einde bijeenkomst**

Wanneer u zich van te voren even aanmeldt op activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl of via de **stadsdorptelefoon: 06-46 25 64 12** dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

VERSLAG uit de woon- en zorggroep: MOBILITEIT BUITENSHUIS 'Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?'

Op donderdagmiddag 13 oktober organiseerde de **Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum** in samenwerking met enkele stadsdorpen een symposium over mobiliteit buitenshuis.

Tijdens deze leerzame middag in de Keizersgrachtkerk **vertelden drie bewoners** van de binnenstad over hun persoonlijke ervaringen. Waar loop je tegenaan als je na een heupoperatie met krukken de straat op moet? Hoe kun je een sociaal netwerk opbouwen als blijkt dat er in de buurt van je nieuwe ouderenzorg

woning geen voorzieningen zijn? Hoe handhaaf je je in een buurt waar zoveel fietsen en scooters op de stoep geparkeerd staan dat je alleen nog – zeer onveilig - op straat kunt lopen? Deze drie spreeksters illustreerden zo duidelijk wat er schort aan de ouderenvriendelijkheid van de stad, dat geen rapport of krantenartikel hieraan kan tippen.

De Age Friendly City werd **geïllustreerd aan de hand van een pilot** in de Indische buurt en in Amsterdam Noord. Het Centrum van Amsterdam is helaas niet geschikt voor dit onderzoek.



Vanuit de zaal werd voorgesteld dat in het Centrum de **schouwen** weer terugkomen. Een schouw is een wandeling door de buurt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en bewoners, waarin de problemen en obstakels langs die route worden besproken. Bewoners weten als geen ander wat er in de buurt speelt en zij komen vaak met praktische oplossingen. Daarbij zal nadrukkelijk ook gekeken moeten worden naar de positie en mobiliteit van ouderen.

Ook de **toekomst van het openbaar vervoer** kwam uitvoerig aan bod. Door de komst van de Noord/Zuidlijn verandert in de stad het fijnmazige netwerk van trams en bussen. Haltes verdwijnen; ook wat dit betreft blijkt dat er te weinig oog is voor het effect hiervan voor de kwetsbare groep van de binnenstadbewoners.

De ouderenadviesraad en stadsdorpen van het centrum slaan de handen ineen om de Mobiliteit van Ouderen in de binnenstad op de kaart te zetten.

Interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een [e-mailtje naar de ouderenadviesraad](#)

Met buren borrelen en eten

Kletsende buren op de *Multatuli-brug*, een zondagbrunch in september. We zagen ze op de foto in de vorige nieuwsbrief. Er zijn meer van dit soort initiatieven.

In de *Langestraat* nodigt een informeel 'comite' in augustus/september het hele 'eiland' rondom uit voor een straatfeest, dit jaar voor het eerst met barbecue.



De buurtborrel van de even nummers *Herengracht t/m 80* op zondag 25 september is inmiddels een wederkerende traditie.

Inspirerende voorbeelden, een paar initiatiefnemers zetten de tafels neer en hun buren komen aanlopen met drank en hapjes... **idee voor jouw straat?**

Groepsactiviteiten StadsdorpBuurt7

Wij wandelen

NS Wandeling De Bretten. Tussen station Halfweg-Zwanenburg en station Sloterdijk ligt *De Lange Bretten*, een natuurgebied met sloten, moeras, trekpontjes, bos, omgevallen bomen en bielzenbruggetjes. Je kruipt onder bomen door, balanceert over bruggetjes en als je geluk hebt kom je Schotse Hooglanders tegen of Hollandse



geiten. En steeds heb je prachtige doorkijkjes op het omliggende landschap. De bomen begonnen te kleuren en het weer was prachtig. Je loopt niet alleen door afwisselende natuur, maar je komt ook veel te weten over het ontstaan van dit gebied door de vele informatieborden die er geplaatst zijn. Je leest over het ontstaan van de Haarlemmertrekvaart, over de eerste

spoorlijn van Nederland die van Amsterdam naar Haarlem liep en die de handel via de trekvaart de

das om deed. Het gebied is waarschijnlijk genoemd naar *Het Huis te Bretten*, een van de landhuizen die langs deze vaart heeft gestaan. Dit huis stond ten westen van Sloterdijk langs de Spaarndammerdijk en werd afgebroken voor de aanleg van de spoorlijn (de geschiedenis blijft zich herhalen). Mogelijk is de naam van dit landhuis afgeleid van *Borch te Bretten* en/of de *Brittenburg* een Romeins fort nabij Katwijk. Het is natuurlijk jammer dat je steeds auto's blijft horen en dat ook de vliegtuigen boven je hoofd blijven vliegen. Maar als je dat allemaal even weg denkt, dan is het een fijne invulling voor een mooie zondag.



De wandeling eindigde bij *Bret*, een rood containerachtig café dat als eindpunt dient van deze NS-wandeling.

De volgende wandeling wordt georganiseerd door Jolande Coelho. Wil je mee wandelen en sta je nog niet op de lijst, meld je dan aan bij Jolande of via contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Cultuurburen

Op dinsdag 8 november gaan cultuurburen naar het toneelstuk *Olie* van Lukas Barfuss gespeeld door het Nationale Toneel. De schrijver legt op indringende wijze de hebzucht, schuld en neurosen van de



Europeaan bloot. Op zoek naar olie komen Herbert Kahmer, zijn vrouw Eva en een zakenpartner terecht in een door oorlog geteisterd derdewereldland. Eva trekt zich terug in een bunkerachtig souterrain.

Tamar van den Dop vertolkt de vrouw groots en indringend vindt NRC-Handelsblad, Meesterlijke vormgeving en bijtende metaforen zegt Het Parool.

Museumkring

Na een zomerreces pakken wij de draad weer op en bezoeken wij op woensdag 23 november het Foam, Keizersgracht 609 om het werk te bekijken van de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei van 10 tot 12 uur.

Wij ontmoeten elkaar bij de entreebalie.



1^e Leeskring

Nieuwjaarsnacht 2008, een verontrustende gloed verlicht de donkere hemel boven Herengracht 132: het geboortehuis van de hoofdpersoon in het boek *Elisabeth de Flines, een onmogelijke liefde in de*



achttiende eeuw staat in lichte laaie. Op 5 oktober bespraken wij Machiel Bosman's reconstructie aan de hand van rechtbankstukken van Elisabeth de Flines' tegengewerkte liefde en de felle strijd met haar vader, een steenrijke Amsterdamse koopman nadat zij er vandoor was gegaan met zijn knecht.



Een geschiedenis vol intriges en volledig op feiten gebaseerd wat helaas de leesbaarheid niet ten goede kwam, vonden we vrijwel unaniem.

Voor woensdag 16 november lezen we *De Wensdagen, Een jeugd in de Jordaan* van Patricia F. Wessels.



2^e Leeskring



De tweede leeskring besprak op dinsdag 1 november het boek *Drie Dagen*, het roman debuut van Nina Roos. In drie dagen kruipt Nina Roos in de hoofden van drie personen. Mogelijk was het niet helemaal toeval dat er door omstandigheden, maar drie leden van de leeskring aanwezig waren.

De stijl en de inhoud van het boek riepen een levendig gesprek op. Wat aan het einde weer vroeg om een glaasje wijn, wat er uiteindelijk twee werden.

Kom hier dat ik u kus van Greet Op de Beeck uitgegeven bij Prometheus is het volgende te lezen boek. We bespreken het op maandag 12 december om 14:00 uur op de vaste plek: de keuken van Singel 1a.



Eetgroep

Het eerstvolgende etentje is maandag 21 november in Restaurant Prego, Herenstraat 25. Inloop vanaf 18.30 uur, bestelling 19.00 uur (in principe drie gangen). Wil je mee eten en stond je niet op de lijst, mail dan naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Adressen

Het Stadsdorp verzamelt al enige tijd adressen van goede vakmensen, huishoudelijke hulpen of andere mensen die u nodig zou kunnen hebben en waar u al een tijdje naar op zoek bent. Wilt u iemand die betrouwbaar is? Vraag ernaar bij Marijke Winnubst of Nora de Gorter. U kunt ook bellen naar 020-624 20 56.

We melden deze namen niet op de website om geen problemen te krijgen ivm reclame maken of oneerlijke concurrentie.

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt?

Dat kan, maar het moet iets met StadsdorpBuurt7 of de doelgroep ervan te maken hebben, georganiseerd worden door buurtbewoners of in het gebied van Buurt 7 plaats vinden. Stuur uw bericht naar contact@stadsdorpbuurt7.nl

Onderwerpen voor lezingen

Waar zou u wel eens iets meer over willen weten? Heeft u een idee voor een lezing? Laat het ons weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl en wie weet kunnen wij uw wens in vervulling laten gaan.

ANDER (BUURT)NIEUWS.....

Inbraakpreventie

Voor wie met WhatsApp kan omgaan en zich zorgen maakt om inbraak vindt hierover informatie bij www.50pluswereld.nl

Vrijwilligers gezocht.

Bij VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) komen wekelijks zoveel hulpvragen binnen dat extra vrijwilligers zeer welkom zijn. Voor overdag of 's nachts om te waken, ervaring is niet nodig. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met VPTZ-Amsterdam, onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg. T. (020) 886 88 00 / info@markant.org / www.markant.org.



[Kom naar de Meetup!](#) Op **28 november 15:30-19:00 uur** wordt in Pakhuis de Zwijger een Meetup georganiseerd om met alle betrokkenen stil te staan bij de initiatieven die de afgelopen anderhalf jaar in Amsterdam zijn ontwikkeld. Iedereen is welkom bij deze Meetup. De deelname is gratis, u hoeft zich alleen maar even aan te melden.

Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen? Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl en uw vraag wordt opgenomen in onze nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 – 46 25 64 12.