



Stadsdorp Buurt 7

Nieuwsbrief 41 - december 2018

Inhoud Nieuwsbrief

- [Koffie-inloop](#)
- [Buurtborrel](#)
- [Groepsactiviteiten](#)
- [Ander \(buurt\)nieuws](#)
- [Informatie en vragen](#)

AGENDA

[13 december](#) ► [Koffie-inloop](#)

[7 januari](#) ► [Nieuwjaarsborrel](#)

[10 januari](#) ► [Nieuwjaars koffie-inloop](#)

[28 januari](#) ► [Buurtborrel](#)

Beste Stadsdorpers,

Hier dan de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een extra lange en daarmee schriftelijk getuige van ons bloeiend buurtleven met gedeelde interesse in musiceren, boeken lezen, concert-, theater- en museumbezoek en culinair genieten tijdens restaurantbezoek. Rond het levenstestament ontstond nog een tijdelijke praatgroep, terwijl de burenhulpgroep inmiddels haar definitieve vorm gevonden heeft, want ja, beter een goede buur dan een verre vriend.

Over boeken praten is een opvallend trekje van Buurt7. Met de oproep van reisboekwinkel Evenaar -midden in onze buurt neergestreken in aanvulling op de boekwinkels Island Store en Dolfijn even over de buurtgrens- ontstaat alweer een vijfde leeskring.

Ook zagen velen elkaar bij de koffie in Hegeraad en in die Port van Cleve voor de buurtborrel. De kalender die de feestdagen, laatste maandagen en tweede donderdagen van de maand dicteert, noopte ons tot vervangen van de decemberborrel door een Nieuwjaarsborrel op **maandag 7 januari**. De maandelijkse koffie-inloop valt op **donderdag 10 januari**, drie dagen later.



Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een prachtig begin van 2019! Niet alleen hier schriftelijk, graag ook face to face op de Nieuwjaarsborrel! En op de koffie-inloop vlak erna.

De kerngroep van StadsdorpBuurt7



KOFFIE-INLOOP

De eerstvolgende koffie-inloop is op **donderdag 13 december** vanaf half 11 tot 12 uur in café Hegeraad, Noordermarkt 34.

Donderdag 10 januari is de daaropvolgende inloop.



Als u het leuk vindt om samen met een andere stadsdorper naar de koffie-inloop of de borrel te gaan, laat dit dan weten aan Janneke Doreleijers via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de stadstelefoon 06 23468635 dan komt iemand van ons vooraf even bij u langs.

BUURTBORREL

Kom op de Nieuwjaarsborrel van MAANDAG 7 JANUARI 2019 !!!

Ontmoet elkaar onder een drankje op maandag 7 januari tussen 17:00 en 19:00 uur in Hulscher's op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwalen de Molsteeg in het gebouw van [Die Port van Cleve](#), Nieuwezijds Voorburgwal 178.

Voor wie hierna blijft eten: *Die Port van Cleve* biedt speciaal aan ons buurtgenoten een daggerecht voor €16,50.

Let op: de laatste twee maandagen van december vallen op oudejaarsavond en kerstavond, daarom geen december buurtborrel maar twee keer een januari borrel:

de Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2019

en

de laatste maandag van de maand borrel op 28 januari 2019

GROEPS ACTIVITEITEN

Burenhulpgroep

De burenhulpgroep van ons Stadsdorp is werkelijkheid geworden! We kunnen je terzijde staan met boodschappen doen, met iemand meegaan (wel of niet met een auto) naar de huisarts of het ziekenhuis.

Maar ook met samen naar de bioscoop of het theater gaan, als je wat gezelschap kunt gebruiken. Voor informatie en aanmelden: burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl, of bel Nanny Truijens via 06-14 77 68 75.

[LEES MEER...](#)



Koorgroep

Na de eerste workshop op 10 oktober en een tweede ook weer inspirerende workshop van 26 november, hebben we besloten om op de maandag als vaste datum door te gaan, 1 keer per maand, van 11.45 – 14.00.

De koorsessies worden begeleid door Marianne Selleger en vinden plaats in haar studio aan de Geldersekade 61. Per keer dat je meedoet kost het je 15 euro.

De eerstvolgende keer is **maandag 17 december van 12.00 – 14.00** en die keer zal dan ook in het teken staan van Kerstmis. Het is een flexibele groep, iedereen is welkom, dus ook voor deze dag kun je je opgeven bij Janneke Doreleijers.



Zingen...

En mocht je denken: ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, maar ik kan echt helemaal niet zingen, kom het dan vooral een keertje proberen! Want Marianne's stelling dat iedereen kan zingen blijkt steeds te kloppen.

Belangstellenden voor de koorgroep kunnen e-mailen naar [Janneke Doreleijers](mailto:JannekeDoreleijers) of bellen naar 06-23 46 86 35.

De instrumentale groep

De instrumentale groep wordt gecoördineerd door *Judith Pertz*.

Er zijn nu 8 muzikanten, ook hier is plek voor meer, alle instrumenten zijn welkom, dus schroom niet om je bij Judith aan te melden. Niet iedereen kan elke keer komen of er op dezelfde tijd zijn, dus we spelen in wisselende bezettingen. We hebben intussen al drie keer samengespeeld in verschillende bezettingen en een vierde afspraak voor december is gemaakt.

Judith heeft diverse bladmuziek liggen. En iedereen die meedoet heeft vast ook wel iets in de kast liggen!

Belangstellenden voor de instrumentale groep kunnen e-mailen naar jlperz@hotmail.com of bellen naar 020-62 66 578.



Museumkring

Wij gingen weer op stap! Naar de *Ambassade van de Vrije Geest*, een museale bibliotheek en ontmoetingspunt voor het vrije denken, geïnspireerd op het gedachtegoed van de *Bibliotheca Philosophica Hermetica* in het *Huis met de Hoofden*, Keizersgracht 123.



Het prachtige *Huis met de Hoofden* werd door Hendrick de Keizer gebouwd en in 1622 gekocht door familie De Geer, een rijke koopman, wat nog steeds te zien is aan een van de hoofden naast de deur, die van Mercurius, de god van de handel. Dat De Geer ook openstond voor nieuwe ideeën laat een andere hoofd naast de deur zien: Minerva, de godin van de wijsheid.

Het gedachtegoed van diverse grote denkers was in Europa verboden behalve in Amsterdam. Vrijdenkers als de filosoof Comenius, en mogelijk ook Spinoza en leden van de Elsevierfamilie, vonden een thuis bij de familie De Geer om te filosoferen en debatteren over

wetenschappelijke, filosofische, theologische en sociale vraagstukken. De huidige bibliotheekcollectie vertoont grote gelijkenis met de collectie van 5.000 geschriften die de familie De Geer opbouwde in de zeventiende eeuw.

Na afloop van de deskundige en enthousiaste rondleiding hebben we nog nagepraat bij een kopje koffie. Trouwens, dit adres is een mooie, rustige plek om ook zo maar eens een kopje koffie of thee te gaan drinken. Je bent altijd welkom in het museum café.

[Lees meer over ons bezoek aan het Huis met de Hoofden KLIK hier.](#)

Nieuwe museumkringleden kunnen zich opgeven bij [Josine Bokhoven](#) (of tel.6258 285).

Cultuurburen

Voor december en januari zijn de volgende voorstellingen voor gezamenlijk concert- en theaterbezoek gedaan:

Op zondag 16 december naar het **pianoconcert van meesterpianist Arcadi Volodos** in het Concertgebouw met Schubert, Skrijabin en Rachmaninoff op het programma.



Op dinsdag 18 december het intieme **kerstprogramma Les Cloches de Noël** in het Muziekgebouw, waar Holland Baroque oude kerstverhalen opnieuw vertelt, met onder meer Slagwerker Joël Grare die het publiek meeneemt in zijn geheime wereld van nooit gehoorde geluiden, klokken en bellen en met de succesvolle countertenor Koreaans-Amerikaanse countertenor Kangmin Justin Kim.

Op vrijdag 18 januari naar het nieuwe **toneelstuk van Maria Goos 'we zijn hier voor Robbie'** over een Haagsche familie die bijeenkomt voor een familiediner ter herdenking van Robbie door het Nationale Toneel in het DeLaMar theater. Het is hilarisch en tragisch en mislukt volledig. In de cast o.a. Mark Rietman, Romana Vrede, Stefan de Walle en Tamar van den Dop. De Cultuurburen bezoeken voorstellingen in diverse theaters, voor informatie mail naar [Hennie Potman](#).

Leeskring A'dam

In november lezen we **De eeuw van Gisele van Annet Mooij**.

Annet Mooij waarschuwt meteen in haar inleiding de lezers al voor het feit dat ze te maken krijgen met een hoofdpersoon die vele tegenstrijdigheden in zich verenigt. En daarmee is werkelijk geen woord miszegd, zo bewijzen de erop volgende haast 400 pagina's, waarin het lange en veelbewogen leven van Gisele d'Ailly-Watersloot van der Gracht beschreven wordt. Enkele leden van de Leeskring werd het haast teveel, want Gisele toont in dat lange leven ook minder sympathieke, vaak ook moeilijk te begrijpen kanten van zichzelf. Dat laatste geldt zeker voor haar relatie met het Castrum Peregrini, de onderduikgemeenschap die ze in de oorlog onderdak bood in haar tweekamerwoning en die ze blijft steunen, hoewel ze als vrouw zelf geen toegang heeft tot deze verheven culturele gemeenschap. Onbegrijpelijk is het voor sommigen vooral dat ze vormen van seksueel misbruik binnen deze kring blijft vergoelijken. Een verwarrende vrouw, is de conclusie van de Leeskring, maar dit heeft niet geleid tot een verwarrend boek.



Ina Wilbrink

In december bespreken we *Vrij Man* van Nelleke Noordervliet.

Leeskring NU, debuten en recent verschenen romans

Tussen het uitkomen van deze en de vorige nieuwsbrief is de leeskring NU twee keer bij elkaar geweest.



Wees onzichtbaar van Murat Isik

In oktober werd in de Leeskring *Wees onzichtbaar* van Murat Isik gelezen. Dit boek werd ook al besproken door *Leeskring A'dam*. Door hen gelezen omdat het verhaal zich afspeelt in de Bijlmer. *Leeskring Nu* las het omdat het, na zijn debuutroman *Verloren Grond*, de tweede roman is van deze jonge, veelbelovende schrijver. Het boek gaf veel gespreksstof. In de media is *Wees onzichtbaar* erg geprezen. Het leest als een trein; Isik is een meeslepende verteller. Daar konden niet alle leeskringleden zich in vinden. Sommigen vonden het te fragmentarisch: een aaneenschakeling van korte stukjes en geen duidelijke verhaallijn.

Ciska van der Laan

Foon van Marente de Moor



Op 21 november kwam *Leeskring Nu* bijeen voor de bespreking van *Foon* van Marente de Moor. Bij deze boekbespreking was Wilco Kalbfleisch uitgenodigd. Wilco heeft veel ervaring met het begeleiden van leesclubs (hij is coördinator van Leeskring IV) en hij heeft ons op een prettige manier door het mysterieuze verhaal geleid. *Foon* speelt zich af in een afgelegen oord in de Russische bossen, Lev en Nadja, een biologenechtbaar, startten hier ooit een onderzoekslaboratorium en daarnaast een berenwelpenopvang. Nadja en Lev zijn nu oud, Lev lijkt zijn geheugen te verliezen en Nadja leeft in haar herinneringen en spreekt met een imaginaire machinist van een trein die ze hoort rijden in de nacht. Samen horen ze geluiden die een mysterie zijn. Dit mysterie wordt niet opgelost, hoe graag je als lezer dit ook zou willen. Daardoor geeft het verhaal veel gespreksstof. Gelukkig hadden we Wilco die ons ervan kon doordringen dat het een roman is, fictie, vrijheid van de schrijfster.

Ciska van de Laan

Voor de bijeenkomst in januari leest *Leeskring NU: De Rechtvaardigen* van Jan Brokken.

Evenaar Leeskring Reisboeken

Het volgende boek dat gelezen wordt is *De Schotse Marsen* van Rory Stewart.

Leeskring IV

De Vierde Leeskring van het stadsdorp las ***De Pelikaan van M.M. Driessen***

Martin Melchior Driessen schreef een prachtige roman. Toch kreeg dit boek weinig aandacht in de media, Driessen had met zijn bundel *Rivieren* in 1916 al de ECI-literatuurprijs gewonnen, dat beschouwden de media voorlopig wel voldoende eer voor deze vrijwel onbekende schrijver die kennelijk niet graag aansluit bij de bekende praatprogramma's.

Toch is *De Pelikaan* een klein meesterwerk. Een spel rond twee hoofdfiguren. De grote, onhandige Andrej Rubinic en de overijverige Josip Tudjman die elkaar op een ingewikkelde manier in de tang houden. Het verhaal, gecomponeerd als een klassieke Griekse tragedie in vijf hoofdstukken, speelt zich af in een klein Kroatisch stadje aan het eind van de jaren tachtig wanneer het einde van Joegoslavië als land nadert en een oorlog dreigt. Het draagt de ondertitel

'komedie', maar dit moeten we zien als ironie. Er staan absurdistische beschrijvingen in het boek, veel personages hebben absurdistische trekjes, maar in feite gaat het om een drama.

Driessen sluit zijn roman af met een slothoofdstuk dat zich veel later afspeelt. Met een lange *flash back* die volgens ons de kern van de roman goed weergeeft. De levens van mensen zijn op veel verschillende manieren met de levens van anderen vervlochten. We zijn afhankelijk van elkaar, zoals het spoor van het treintje op de omslag van het boek mooi illustreert: de rails van het treintje op de heuvel achter de stad spreiden zich maar kruipen steeds ook weer naar elkaar toe. De pelikaan uit de titel leidde tot een interessante discussie, ging het allen om een symbool, of had deze lelijke vogel ook nog een andere betekenis?

Kortom, een boek met een boeiend thema waar nog lang over te praten valt.

Wilco Kalbfleisch



Leesgroep Vier besprak op 27 november **De Rechtvaardigen van Jan Brokken**. Deze dikke pil (527 blz.) bevat heel veel interessante wetenswaardigheden over Jan Zwartendijk, in 1940 honorair consul in Litouwen. Deze dappere ondernemer schreef min of meer op eigen houtje meer dan tweeduizend visa uit voor Curaçao, waardoor heel veel voornamelijk Poolse joden via Rusland en Japan uit Litouwen konden ontkomen. Een boeiend gegeven, maar de schrijver gebruikt heel veel zijpaden, waardoor het lezen van dit verhaal wel een opgave wordt. We hebben lang gediscussieerd over de vraag, wie de Rechtvaardigen uit de titel zijn en wat daar precies mee wordt bedoeld.

Wilco Kalbfleisch

Evenaar Leeskring Biografieën in oprichting

Literaire Reisboekhandel Evenaar wil graag een tweede leesclub starten over biografische en autobiografische boeken het liefst aanschuend tegen onze specialisatie *reisboeken*. Boeken met brede achtergrond waarin land van herkomst, het nieuwe vaderland, familiegeschiedenis in generaties of historische ontwikkelingen een rol spelen. De eerste bijeenkomst maken we een keuze. Hieronder een kleine greep uit ontelbaar veel mogelijkheden: schrijversbiografieën zoals van Wim Hazeu over Slauerhoff, historische biografieën als *Fansi's stilte* van Tessa Leuwsha, in-de-voetsporen-van-biografieën zoals *Het brilletje van Tsjechov* waarin Michel Krielaars Anton Tsjechov achterna reist, autobiografieën als *Terug naar Neerpelt* van Lieve Joris of *Mijn kleine waanzin* van Jan Brokken. Wie weet vinden we een schrijver bereid om over het schrijven van zijn biografie te komen vertellen...

De eerste bijeenkomst zal op dinsdag 15 januari 2019 zijn. Daarna volgen bijeenkomsten op een vaste avond (dinsdag of donderdag), éénmaal in de twee of drie maanden. Minimaal aantal deelnemers vijf en maximaal zes!

Geef je op per mail: info@evenaar.net of per telefoon: 6246289 of kom langs: Reisboekhandel Evenaar, Korsjespoortsteeg 2/hoek Singel 82

Voor ons uitgebreide voorstel, [Klik HIER](#)

Eetgroep

Negen stadsdorpers eten begin december in *Wijnlokaal Brasserie Stuyvesant*, Haarlemmerstraat 75 (hiervoor opgegeven kan niet meer).

Wil je samen met buurtgenoten een restaurant proberen in onze buurt en omgeving, vraag dan de mailinglist van de Uit Eten groep op bij [Ella](#).

Wandelgroep.

De wandelclub heeft ongeveer 13 leden. Een ieder die een leuke wandeling weet van ongeveer 10 km en deze ook wil organiseren, kan dat melden bij [Jolande](#).



Wie regelt het straks?



Het Levenstestament, een verslag van enkele ontmoetingen

Op de koffiemorgen na de succesvolle bijeenkomst van 5 juni over het Levenstestament bleken een paar mensen behoefte te hebben aan een 'follow-up' om eens over dit onderwerp door te praten. Een groep van 4 mensen is 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens deze ontmoetingen hebben wij het vooral over de praktische kant van het Levenstestament gehad: wie stel je aan als vertrouwenspersoon, waar haal je je informatie vandaan, wat schrijf je op en wat niet. Al pratend kom je natuurlijk ook op wat diepere zaken uit, maar het bleek dat er geen behoefte was aan

een praatgroep over dit onderwerp. Goede websites vonden we www.notaris.nl en <https://nvve.nl/>. Die staan inmiddels ook op de [website van het Stadsdorp](#).

ANDER (BUURT)NIEUWS

Buurtkrant Zeven

Vier keer per jaar vindt u als buurtbewoner een nummer van de unieke *Buurtkrant Zeven* op de mat. Een krantje volgeschreven met interessante wetenswaardigheden over onze buurt en in uw brievenbus gestopt door vrijwilligers. Het laatste nummer verscheen **begin december**. Hoezeer iedereen zijn best doet, toch wil de bezorging van deze papieren krant wel eens misgaan. Echter, u kunt hem altijd vinden op de website van [Wijkcentrum d'Oude Stadt](#)

Wijkcentrum d'Oude Stadt is verhuisd

Sinds september 2018 heeft Wijkcentrum d'Oude Stadt een nieuwe plek: Kerkstraat 123. De ruimte is opgeknapt en alle spullen uit de opslag werden verhuisd. Sinds kort is het Wijkcentrum weer open voor inloop. We kunnen er weer vergaderen en ook het juridisch spreekuur kan weer plaats vinden. Lees meer op hun [website](#).

Meldpunt overlast door personen op straat. Bewoners in stadsdeel Centrum die overlast ervaren van personen op straat (schreeuwen, plassen, etc.) kunnen tegenwoordig 24/7 bellen

met 14020. Zij worden dan direct doorverbonden naar de meldkamer van Handhaving en Toezicht. Daar wordt gekeken of er handhavers ter plekke zijn die direct op het probleem af kunnen gaan. Binnenkort kan dit type overlast ook worden gemeld via amsterdam.centrum.nl. Voor meer informatie klik op www.amsterdam.nl

Nog eens over onthulling informatiebord historische kade langs het Singel.



Wij willen een tweetal omissie's goedmaken. Allereerst stond bij de geplaatste foto's niet de maker Theo Voss vermeld. Verder vond men er te weinig informatie bij staan. Door te klikken op [onthulling informatiebord](#) vinden jullie een journalistiek verslag van de onthulling en na klikken op [historische kade langs het singel](#) kan je een diepgaand verhaal lezen over de historische achtergronden van dit stukje kademuur geïllustreerd door veel foto's.

INFORMATIE EN VRAGEN

Adressen. Het Stadsdorp verzamelt adressen van goede vakmensen, huishoudelijke hulpen of andere mensen die je nodig zou kunnen hebben en naar op zoek bent. Wil je iemand die betrouwbaar is?

Vraag ernaar bij [Marijke Winnubst](#) of [Nora de Gorter](#). Je kunt ook bellen naar 020-624 20 56.

Ten einde geen problemen te krijgen wegens reclame maken en oneerlijke concurrentie of waarborg privacy, vermelden we deze namen en adressen niet op de website

Hulpvraag. Heb je een hulpvraag, wil je hulp bieden of samen met iemand iets ondernemen? Stuur je verzoek naar Janneke Doreleijers, contact@stadsdorpbuurt7.nl

Wil je ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur je bericht naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Website van StadsdorpBuurt7. Vergeet ook niet af en toe naar onze [website](#) te kijken voor de laatste nieuwtjes, activiteiten of andere wetenswaardigheden...!!!

