



Stadsdorp Buurt 7

Nieuwsbrief 33 – september 2017

Inhoud Nieuwsbrief

- [Onthulling De Naaister](#)
- [Themabijeenkomst Westerkerk](#)
- [De Torensluis](#)
- [Buurtborrel](#)
- [Koffie-inloop](#)
- [Groepsactiviteiten](#)
- [Ander \(buurt\)nieuws](#)
- [Informatie en vragen](#)

AGENDA

- [23 september](#) ► Onthulling De Naaister
- [25 september](#) ► Buurtborrel
- [12 oktober](#) ► Koffie-inloop
- [31 oktober](#) ► Westerkerkbijeenkomst

Beste stadsdorpers,

Het seizoen is begonnen, ook voor stadsdorp. Op 23 september wordt het beeld van De Naaister onthuld in de Bergstraat midden in onze buurt. Even over de grens is niet zo lang geleden een vestiging gekomen van het OLVG, op 31 oktober horen we hierover alles tijdens de themabijeenkomst in de Westerkerk. Ondertussen wordt verder gewerkt aan *De Torensluis*, waar veel van onze activiteiten in de toekomst georganiseerd kunnen worden, voor zover zij niet in onze huizen, theaters, musea of op wandelpaden in en rond Amsterdam plaats vinden. Over dit alles leest u in deze nieuwsbrief.

Geef u op voor datgene waarin u geïnteresseerd bent en of leuk vindt, organiseer zelf een activiteit, maak kennis met buurtgenoten en geniet van onze prachtbuurt want dat is het!

Het bestuur van StadsdorpBuurt7.

Onthulling van het beeld *De Naaister* op zaterdag 23 september 2017

De Naaister

Markering van een radicale omslag in een Amsterdams straatje door Project 1012



De Bergstraat was in de 17^e eeuw een wat geïsoleerde straat van prostitutie en kleine ambachten. Midden 20^e eeuw was de straat omringd door naaiateliers. Pas in 2013 verdween na tijden van dominantie de prostitutie uit de straat, tegelijk met verloedering door kraakpanden, koffieshops en drugs: het door de gemeente gelanceerde 'Project 1012' bracht in 2010 een radicale omslag. Met een "straatgerichte" aanpak werd in overleg tussen de bewoners en de gemeente de straat heringericht. De [Bergstraat](#) past nu plotseling in de grachtengordel. Kinderen spelen waar eerder prostituee Zwarte Truus werd vermoord en auto's van kijkers langs de Amsterdammertjes krasten.

De bewoners van de Bergstraat willen deze omslag markeren. Historisch besef is belangrijk voor elke stad en vanuit die gedachte is het burgerinitiatief genomen voor het beeld *De Naaister*. Door Amsterdammers, voor Amsterdammers.

De Naaister is uitgevoerd door de kunstenaar Caroline Kampfraath, die al meer dan 30 jaar in Bergstraat woont. *De Naaister* staat voor de ruigte van de Bergstraat en de ambachten die er werden uitgeoefend. Caroline is een gerespecteerde kunstenaar, haar werk is momenteel te zien bij de [Biënnale in Venetië](#).

Het burgerinitiatief waaraan alle bewoners van



de Bergstraat meededen, werd gesponsord door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Buurtbewoners genereerden 25% van de begroting onder andere door een buurtborrel, concert en buurt diner te organiseren.

Wethouder Kasja Ollongren zal namens de gemeente de onthulling verrichten op 23 september om 16:00 uur bij Bergstraat 9.

Namens de projectgroep Burgerinitiatief De Naaister,
Frank Evelein – Voorzitter (eveleinf@gmail.com, 0611368050)

Programma vanaf 16:00 uur:

Introductie – Frank Evelein, voorzitter Projectgroep De Naaister
Bergstraatgedicht – Jos Kraay, voormalig bewoonster Bergstraat
Toelichting op de Naaister – Caroline Kampfraath - beeldhouwer
Onthulling- Kajsja Ollongren – Wethouder Kunst en Cultuur
Borrel na.

**Themabijeenkomst in de WESTERKERK
over 'OLVG locatie Spuistraat'
dinsdag 31 oktober 2017
vanaf 16:15**

Op 31 oktober organiseert StadsdorpBuurt7 in de Prinsenzaal van de Westerkerk een themabijeenkomst over het OLVG dat recent is neergestreken in de Spuistraat.

Locatiemanager van OLVG Spuistraat Carlien Meijs is uitgenodigd om te vertellen over alle mogelijkheden die deze vestiging van het OLVG te bieden heeft en over de bijzondere functie die het OLVG in onze buurt beoogt.

Programma:

- 16.15 inloop stadsdorpers via het Prinsenhuis, aanbellen bij 277B
- 16.45 lezing van Carlien Meijs, locatiemanager van OLVG Spuistraat
- 17.45 glaasje en knabbeltje na

Later hoort u meer, zet de datum vast in uw agenda!

Opgeven kan nu al bij Janneke Doreleijers: contact@stadsdorpbuurt7.nl



STICHTING DE TORENSLUIJ BESTAAT NU ECHT!

Op 29 augustus werd het officieel: de *Stichting De Torensluij*, huis van de buurt, is opgericht. Een memorabel moment dat op de foto werd vastgelegd. Wij zijn hard bezig om het figuurlijke bouwwerk van de grond te krijgen en laten het aan de Gemeente over om het bouwwerk zelf op orde te krijgen. De indruk bestaat dat wij harder doorstomen dan de ambtelijke molens.

Het blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de relatie tussen *De Torensluij*, *StadsdorpBuurt7* en *Brug9Buurt* in elkaar zit.

StadsdorpBuurt7 en *Brug9Buurt* zijn als twee buurtorganisaties de gezamenlijke initiatiefnemers van het huis van de buurt, *De Torensluij*. Samen hebben zij het *Plan van Aanpak* geschreven, waardoor de Gemeente overtuigd raakte van het enthousiasme en de energie die de initiatiefnemers willen steken in het opzetten van een plek waar buurtbewoners elkaar tegen kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen. Met de gedachte dat zo'n eigen stek de buurtcohesie zal versterken als tegenhanger van de anonieme drukte in dit deel van de stad.



Langzamerhand sluiten ook buurtbewoners, die niet aangesloten zijn bij het *Stadsdorp* of bij *Brug9Buurt*, zich aan bij *De Torensluij* waardoor de focus nog sterker gelegd werd op buurt 7 als geheel, waarbij de twee initiatiefnemers langzamerhand op de achtergrond beginnen te raken.

StadsdorpBuurt7 gaat door met het organiseren van eigen activiteiten, maar zal straks niet meer een ruimte hiervoor hoeven te huren, maar zal dan een welkom onderkomen vinden in de *Torensluij*.

De *Brug9Buurt* organiseert ook eigen activiteiten, gericht op de mensen uit de directe omgeving, net zoals bijvoorbeeld de *Langestraat* binnenkort een barbecue houdt voor en door de bewoners van de *Langestraat*. Dit soort kleine 'binnenbuurt' initiatieven blijven gewoon bestaan naast *StadsdorpBuurt7* en naast *De Torensluij*, de overkoepelende stichting die de ruimtes onder de brug over het Singel gaat beheren en beschikbaar zal stellen voor buurtbewoners die iets willen organiseren: voor en door de buurt.

Ella Kruzinga

BUURTBORREL

Op **maandag 25 september** is weer de maandelijkse borrel!

Ontmoet elkaar tussen 17.00 en 19.00 uur in **Hulscher's (voorheen Maximiliaan)** op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Molsteeg in het gebouw van [Die Port van Cleve](#), Nieuwezijds Voorburgwal 178.



Voor wie blijft eten: *Die Port van Cleve* biedt speciaal aan ons buurtgenoten een daggerecht voor €16,50.

KOFFIE-INLOOP

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is op **donderdag 12 oktober** (de tweede donderdag van de maand) vanaf half 11 tot 12 uur bij café Hegeraad, Noordermarkt 34.



Als u het leuk vindt om samen met een andere stadsdorper naar de koffie-inloop of de borrel te gaan, laat dit dan weten aan Janneke Doreleijers via contact@stadsdorpbuurt7.nl of aan Ina Wilbrink, via de stadsdorptelefoon 06 – 46 25 64 12, dan komt iemand van ons vooraf even bij u langs.

GROEPS ACTIVITEITEN

Bridgegroep

Naast de bestaande klaverjasgroep gaat dit seizoen een bridgegroep van start. Belangstellenden zijn welkom en kunnen contact opnemen met [Ientje Hazewinkel](#).



Cultuurburen

Op 2 september bezochten zes leden van de Cultuurburen in de Stadsschouwburg de voorstelling *De Vader*, met Hans Croiset en Johanna ter Steege. We vonden het een zeer geslaagde voorstelling. Het stuk wordt gespeeld vanuit het perspectief van de dementerende vader, wat ook bij de toeschouwers soms even tot verwarring leidt, door het wisselen van personages. Dat maakt het confronterend, en stemt tot nadenken over de ouderdom. Toch ontbreekt de humor niet. Het publiek was zeer onder de indruk van de glansrol van Hans Croiset, die als 81-jarige vrijwel permanent op het toneel staat als eigenzinnige vader, die de pogingen van zijn dochter om hem te laten ondersteunen frustreert. We hadden dus genoeg stof tot napraten onder het drankje na afloop.

Lizzy Venekamp

► ► ► ► Belangstellenden voor Cultuurburen kunnen zich aanmelden bij [Hennie Potman](#)

Eetgroep

Op 5 oktober gaan we Italiaans eten bij Luca in de Haarlemmerstraat 130



1^e Leeskring



De eerste leeskring las Teun van der Keuken's *Goed Volk*. Het semi-autobiografische debuut van de zoon van de geëngageerde fotograaf en filmmaker Johan v d Keuken (1938-2001) speelt (vermoedelijk) op het stille Bickerseiland in de roerige jaren '70 en '80 met de krakersrellen en demonstraties. Hij verhaalt over zijn ongemakkelijke jeugd met zijn fanatieke, linkse ouders, die het gelijk aan hun kant menen tegenover de onbehouwen levenswijzen van zijn leeftijdgenootjes van de lagere school: De Brug in de Jordaan (door ons lezers herkend als de Burghtschool op de Herengracht) beschreven als een achterstand school. Tussen deze twee werelden moet de jonge Teun zich staande houden.

Het boek leest in een adem uit, maar wel als een vlot geschreven journalistiek verslag, als roman heeft het te weinig diepgang. Het liet ons achter met een onbevredigend gevoel. In de kern is het boek een roep om aandacht van een vader, die niet meer is en eigenlijk te vroeg gestorven.

Marijke Winnubst

► In oktober komen we bijeen voor *Kees de jongen* door Theo Thijssen.



2^e Leeskring



De tweede leeskring specialiseert zich in debuten en recent verschenen romans zoals het boek *Peaches, een romance* van Ilja Leonard Pfeijffer, dat we begin augustus bespraken.

Afgelopen donderdag was het debuut van Tom Hofland "Lyssa" onderwerp van gesprek, een gefingeerde historische roman, gesitueerd ergens in de 19e eeuw, in de buurt van Rusland.

Het boek gaat over een liefdesdrama tussen de jonge luitenant Gaspar en de mysterieuze dame Lyssa, oorspronkelijk van boerenkomst, maar door haar huwelijk met een krantenmagnaat terecht gekomen in de hogere kringen.

Waar het in het boek om gaat is de tegenstelling tussen de rationeel denkenden en zij die zich laten meeslepen door de emotie. In het aangehaalde gedicht van Poesjkin wordt deze thematiek duidelijk neergezet.

Het merendeel van de groep vindt het boek te chaotisch en mist, met zijn overvloed aan gekunstelde metaforen, literaire kwaliteit. Enkelen zijn getroffen door de soepele verteltrant en zien geschiktheid voor toepassing als toneeltekst, filmscript en libretto.

Josine Bokhoven



► In november bespreken *Het smelt* van Lize Spit.

Week Tegen Eenzaamheid

Bijna de helft van de Amsterdammers voelt zich in meerdere of mindere mate alleen. Maar toch hoor je hier niemand over praten. Dat taboe te doorbreken is het doel van de landelijke week tegen eenzaamheid. Een week in het teken van bewustwording, elkaar ontmoeten en verhalen delen. In Amsterdam staan diverse activiteiten op het programma, waaronder de startbijeenkomst op 25 september over 'de vele gezichten van eenzaamheid' verzorgd door Pakhuis De Zwijger en een grote high tea op het *Kom erbij festival* op de 26e in de Hofuin achter de Hermitage. Verspreid over de stad leveren buurtgroepen en organisaties hun eigen bijdrage in de vorm van een 'Kom erbij eettafel', die uitnodigt tot aanschuiven en delen van ervaringen.

Zie ook: www.dezwijger.nl/programma/vele-gezichten-van-eenzaamheid

Benefietconcert voor Stichting Ark

13 oktober 2017



Ark is een internationaal dagcentrum voor kinderen met een lichte tot zware beperking en geeft 1 op 1 zorg aan deze kinderen. De hele opbrengst van dit concert komt ten goede aan deze stichting.

Richard Wolfe, viool
Monika Geibel, viool
Prunella Pacey, altviool
Matthias Naegele, cello
Jonathan Waleson, piano

Op het programma staan stukken van Mozart en Schumann.

Ophalen van papier en karton.

In Buurt7 tussen het Singel, de Brouwersgracht, Prinsengracht en Raadhuisstraat wordt op de woensdagavonden van de oneven weken papier en karton opgehaald. Vanaf 16.30 uur kun je ze verwachten.

De stadsdorper die deze informatie doorgaf had gemerkt dat op het Singel nooit vóór 18.00 wordt opgehaald, soms zelfs nog om 21.30 uur. Voor meer informatie ga naar: [papier en kranten](#).

Meldpunt overlast door personen op straat.

Bewoners in stadsdeel Centrum die overlast ervaren van personen op straat (schreeuwen, plassen, etc.) kunnen tegenwoordig 24/7 bellen met 14020. Zij worden dan direct doorverbonden naar de meldkamer van Handhaving en Toezicht. Daar wordt gekeken of er handhavers ter plekke zijn die direct op het probleem af kunnen gaan. Binnenkort kan dit type overlast ook worden gemeld via www.amsterdam.nl. Voor meer informatie klik op amsterdam.centrum.

INFORMATIE EN VRAGEN

Adressen. Het Stadsdorp verzamelt adressen van goede vakmensen, huishoudelijke hulpen of andere mensen die u nodig zou kunnen hebben en naar op zoek bent. Wilt u iemand die betrouwbaar is? Vraag ernaar bij Marijke Winnubst of Nora de Gorter. U kunt ook bellen naar 020-624 20 56.

We melden deze namen niet op de website om geen problemen te krijgen ivm reclame maken of oneerlijke concurrentie.

Hulpvraag. Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen? Stuur uw verzoek naar Janneke Doreleijers, contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur uw bericht naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.